

## **INTERVIEW MET TJEERD TERPSTRA**

**Tjeerd, je bent al jaren het gezicht van de opleiding tot skileraar in Nederland. Hoe voelt dat?**

Ik ben al jaren het gezicht van de opleiding SAMEN met veel anderen. Het voelt altijd heerlijk om weer nieuwe collegae te 'bouwen' samen met de andere docenten. Iedere docent heeft daar zijn of haar rol van betekenis in. Van de info tot en met het eindexamen. De cursisten komen veel van onze docenten tegen en dat totaal maakt het een mooi vak om je gezicht in te laten zien. Samen met Henk en Jeroen hebben we veel overleg over de inhoud en ontwikkeling van de opleidingen. We willen snel ontwikkelen en doorgroeien maar soms moet de rem erop om bestaande opleidingen en opleiders niet te verwarren.

**In welk opzicht vind je dat je nieuwe skileraren extra motivatie kunt geven?**

**In technisch opzicht? De omgang met mensen? De complexheid van het skiën? Of juist het simpele van de sportvorm?**

Opleiden is kunst, motiveren moet je leren. Eigenlijk zit de motivatie in de deelnemers al lang van binnen. Wij kietelen die motivatie en halen het beste in de cursisten naar boven. Daarmee kan een ieder zijn of haar eigen stijl ontwikkelen in het lesgeven.

Ik denk dat ik vooral het versimpelen van de sport en de bewegingen goed hanteer in de opleidingen en trainingen die ik geef. We moeten het ook niet moeilijker maken dan het is!

Het lastigste is dat veel cursisten aan de opleidingen minder ervaren skiërs zijn dan wij zelf

vroeger waren (toen was alles toch beter... hahaha). De handigheid, bewegingsgemak en oplossend vermogen is door het gebruik van modernere materialen minder geworden. Ik zie het in mijn trainingen dat deelnemers met veel ervaring en techniek van vroeger, over het algemeen toch handiger zijn.

Door die mindere 'handigheid' in technisch opzicht moeten we bij het versimpelen wel eens wat stappen overslaan. De finesse trainingen moeten de skileraren en leraressen in spe zelf meer gaan trainen, buiten de opleiding om. En het liefst ervoor!

**Waar heb je je opleiding gevolgd? Welke bijscholingen heb je (met veel plezier) gevolgd?**

Ik heb zelf op het CIOS in Sittard de Ski A-opleiding gedaan (Jacques van der Varst en Ferda Cervenka). Daarna Anwärter, Salzburgerland (Hermann Oberschneider), de B-cursus (Edwin Abels en John de Vilder) en de ENSA Chamonix (met collegae opleiders).

Zelf heb ik 2x een INTERSKI seminar bijgewoond in Schnallstal en Kaprun, erg leuk om te doen en leerzaam. Zeker in Kaprun was de eerste carve-ski introductie interessant.

Ik heb in 1996 mijn B gedaan en vanuit het buckelpisteskiën samen met Peter Plas in 1997 de eerste bijscholing voor de (toen nog) NVVS gegeven. Daarna heb ik zelf geen bijscholingen meer gevolgd, alleen nog maar gegeven. Uiteraard zijn de 4 INTERSKI congressen waar ik geweest ben meer dan alleen een bijscholing. Je hoort en ziet een hoop en leert zelf veel door het geven van lezingen en workshops.

Afgelopen maart heb ik meegelopen binnen de Skilerarenopleiding van Snow Safety als herhalingscursus. Erg interessant en leuk om te doen. Rolf Westerhof heeft een mooi product ontwikkeld met in eerste instantie Maarten Huisman en de NSkiV/Snowpros.

**Heb je een skileraar ontmoet, van wie je zegt, van hem/haar heb ik zoveel geleerd? Die persoon heeft mijn beroep als skileraar 'opgetuigd'.**

Edwin Abels is voor mij, ondanks wat kleine strubbelingen in het verleden tussen ons, een voorbeeld in het skiën geweest. Zijn passie, inzet en motivatie hebben mij altijd aangesproken. Ik

heb in januari 2015 nog met hem zitten 'babbelen' en hij blijft voor mij de meest complete skileraar van NL. Nu hij papa is geworden is hij super relaxed, soms wellicht beetje zweverig, maar hij weet nog altijd precies waar het om draait.

René Rijdsdijk is voor mij skitechnisch het grootste voorbeeld geweest, het gemak waarmee hij de verschillende vormen skiet en de macht die dat uitstraalt zijn heerlijk om naar te kijken en van te genieten. Hij is ook een meester in het versimpelen van de dingen waar het om gaat. Heerlijk! Stephan Witvliet is voor mij een enorme motivatie geweest om door te gaan, in de B-opleiding hebben we veel aan elkaar gehad omdat we allebei niet zo serieus waren met slijpen, waxen en al die stress van onze medecursisten (sorry boys and girls). Het gemak van het skiën en het naleven van zijn droom is een mooi verhaal op zich. Stephan doet nu zo ongeveer wat hij 20 jaar geleden droomde, Perfect!

Dit zijn 3 supercollega's maar vergeet niet dat iedere collega, leerling of aanstormend lesgever (-ster) een motivatie is voor mij en mij dingen leert die mij ook weer completer en beter maken. Met die openheid en instelling moet je werken om in dit vak de lol en motivatie te blijven houden.

**Geef je elke dag skiles? Of heb je nog een ander beroep? Waar gaat je voorkeur naar uit?**

Nee, niet iedere dag maar wel vaak. Na het verlaten van de skischool in Breda geef ik minder frequent les. Ik geef nu veel les in de opleidingen en trainingen van Skitraining.nl en daarnaast als ik in Nederland ben bij Freestyle Holland aan kinderen en volwassenen. Naast het skiën heb ik geen andere werkzaamheden. Mijn voorkeur ligt bij datgene wat ik het liefst doe, trainingen en opleiding geven aan een ieder die de motivatie heeft om opleidingen en trainingen te volgen.

**Denk je dat er een moment komt, dat het skilesgeven je geen inspiratie meer geeft?**

Ik zou zeggen "dat weet ik niet?"

Lesgeven zit in je hart, dat is een levensstijl. Skiën is nog altijd mijn hobby, de combinatie is dus nog altijd 'perfectemundo' zoals René zou zeggen... ;-)

**Wat is de kern voor jou van die eindeloze motivatie voor het skiën?**

Het plezier dat ik nog altijd uit het skiën haal. Niet alleen tussen de bomen in de poeder, ook op de piste en eigen trainingen. Ik vind het nog steeds heerlijk om in het buitenseizoen te priegelen met technische onderdeeljes. Langzaam skiënd op de gletsjer of in Landgraaf de finesse trainen.

**Een bijzonder onderwerp is, dat je niet in september 2015 deelneemt aan het Interskicongres in Ushuaia Argentinië. Wil je daar iets meer over vertellen?**

Na 4 congressen waar we als Nederland iedere keer een hoger niveau konden halen was het tijd voor Argentinië. Vanuit de opleidersgroep was er een mooi draagvlak om er iets moois van te maken. Ik hoop dat het huidige team een fantastisch Interski congres gaat beleven.

**Je hebt in een lichter voortreffelijke skiërs en skileraren gezeten. Ik denk aan Richard, John, Edwin, Jeroen. Hebben jullie de opleiding tot skileraar in Nederland op de kaart gezet? Hoe?**

Dank je voor dit compliment. Ik denk niet dat wij alleen de opleiding tot skileraar op de kaart hebben gezet, voor ons is er al een basis gelegd en samen met de huidige groep opleiders zijn we ook nog en weer aan het verder ontwikkelen. Dat is een proces waarbij je het verleden niet mag

vergeten maar wel open moet staan voor de toekomst. De NSkiV heeft nu met Joey de Jong een praktijkman op de plek van opleidingen zitten waardoor er ook weer goed naar voren wordt gekeken.

**Ik heb wel eens gehoord, dat jullie een zekere arrogantie over je hadden, omdat jullie vonden dat het aan skivaardigheid en skikennis bij velen ontbrak. Wat vind je daarvan? Terecht? Volledig onterecht?**

Jammer dat veel mensen zo over ons denken. Ik kan het zo hier en daar best begrijpen. Wij acteren ook als groep en als je daarbuiten staat kan het best wel zo overkomen. Ik zeg niet dat we nooit 'arrogant' gedrag hebben vertoont maar dat we arrogant zijn, dat niet.

Wat betreft het tweede kan ik alleen maar zeggen dat het wel zo is dat we minder jongere skiërs zien en meemaken die ons beroep nastreven. Ook willen ze vaak eerst de baan en dan pas de scholing doorgaan. Zelf investeren is een uitzondering daar waar wij vroeger zelf jaren training en investeren meebrachten voor we aan de deur klopten. De kennis en kwaliteit is niet minder, de inzet en intrinsieke motivatie is zoekend. Mooi voorbeeld hoe het kan is Henk Wijsbeek, ook hij kreeg de ambitie voor ons vak in de A-opleiding, stroomde door en ging ervaring opdoen en trainen, trainen en nog eens trainen. Toen hij aanklopte was hij klaar om bij ons mee te draaien.

**Vind je jouw beroepsorganisatie SNOWPROs aan je eisen voldoen? Inhoudelijk en op ander gebied? Zou je tips kunnen geven voor verbetering?**

Kunnen ze verbeteren? Iedere vereniging is rijp voor verbeteringen, altijd moeilijk met vrijwilligers die zich inzetten. Er wordt altijd tegen je aan geschopt als bestuurder. Ik heb enorm respect voor Frank Luiten die het al zo lang doet en volhoudt. Zonder Frank geen SNOWPROs zou je bijna kunnen (willen) stellen.

Voldoen ze aan mijn eisen, ze zullen moeten blijven verbeteren op het gebied van de verzekeringen maar ik weet dat er iets aan zit te komen. Daarnaast zijn zij de instantie die de pasjes en zegels uitgeeft dus JA, in die zin voldoen ze aan mijn eisen.

**Zou je zelf een artikel willen schrijven voor de vernieuwde Nieuwsbrief, die nu regelmatig uitkomt? Iets over lesgeven, techniek, communicatie, bijscholingen.**

Ik schrijf steeds meer voor verschillende media en wellicht kunnen ze artikelen van mijn site gaan gebruiken. Uiteraard na overleg!

**Bedankt voor de beantwoording van deze lange lijst van vragen. We zijn er blij mee.**

*Nol van Oss*

April 2015