

Gekke plekken om te skiën

Omdat we pas teruggekeerd zijn van een tocht door Marokko kunnen we daar een paar gekke skiplekken aangeven.

Vanaf de berg Toubkal kun je de berg van Oukaïmeden zien liggen.

Oukaïmeden <http://nl.snow-forecast.com/resorts/Oukaïmeden>



De top van de skilift is op 3273 meter, dus er is in januari tot en met maart voldoende sneeuw. En dat terwijl het skioord vlakbij Marrakech ligt.

Er zijn in Marokko ook veel mogelijkheden om toertochten op ski's te maken.

In de woestijn van Marokko, waar de Sahara begint, ligt Merzouga. Daar kun je ski's of boards huren om van de zandduinen af te glijden.

We zagen dat iemand proberen maar of die er lol aan beleefd heeft is de vraag.



Bolivia

Ooit waren we in Bolivia en zagen daar een prachtige touwlift op een berg in de buurt van La Paz. Helaas ontbreekt nu nog de foto die daarbij hoort. Komt nog.

De sleeplift van Gerrit van den Heuvel

Later we proberen te omschrijven hoe bijzonder Gerrit was.

In 1984 werden Prof. Dr. Franz Hoppichler en Prof. Dr. Walter Kuchler door de NVVS uitgenodigd om tijdens een seminar vanwege het 20 jarig bestaan van de NVVS hun voordrachten te houden.

Gerrit nodigt de beide skigrootheden uit op een echte Brabantse koffietafel èn een kijkje op de enige echte nylonbaan van Nederland.

Gerrit is de trots zelf en gaat met ingehouden pret zijn fraaie touwlift demonstreren.

In een houten hut staat verdekt opgesteld zijn oude betonmolen die voor de bouw van de skihut is blijven staan. Toppunt van inventiviteit.



de betonmolenskilift

Gerrit met zijn vrouw

Wie wil deze lijst aanvullen?

December 2014

Nol van Oss